

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE
ORDE VAN DIENST ZONDAG 26 MAART 2023

VOORBEREIDING

welkom en afkondigingen

intochtslied: Psalm 33: 1, 2, 8

moment van stilte

bemoediging

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. *die hemel en aarde gemaakt heeft.*

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid,
en niet laat varen de werken van zijn handen.

g. *Amen.*

(gemeente gaat zitten)

kyriegebed

gebed om de Heilige Geest

DIENST VAN HET WOORD

groet

v. De Heer zij met u!

g. *Ook met u zij de Heer.*

schriftlezing O.T. Ex. 20: 1 – 17 (NBV21)

Zingen Lied 992 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons)

Evangelielezing: Mat 5: 33 – 48 (NBV21)

Zingen Lied 1005: 1, 3, 4, 5 (Zoekend naar licht)

verkondiging

meditatief orgelspel

Zingen Als mensen leren geven (Melodie. Lied 657 – zolang wij ademhalen)

Als mensen leren geven
en delen met elkaar,
dan vieren wij het leven
en wordt de vrede waar.
Als mensen durven dromen
van het beloofde land
dan kan er liefde komen,
gaan mensen hand in hand.

Als mensen willen nemen
steeds groter en steeds meer,
dan worden vrienden vreemden,
daalt haat op aarde neer.
Maar als wij leren horen
naar wat Gods woord ons vroeg,
dan is voor alle mensen
de aarde groot genoeg.

Laat onze oren horen,
laat onze ogen zien:
het goeds waarvan wij dromen,
het is er al misschien.
Als wij aan vrede werken
met hand en hart en mond,
dan zul je dat gaan merken
de hele wereld rond.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

**dankgebed, voorbeden,
stil gebed, Onze Vader**

informatie collectes

slotlied Ga dan op weg (Melodie Lied 868 – Lof zij de Heer)

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood:
Wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.

v. wegzending en zegen
g. Amen (gezongen)